

# BOEKEN NIEUWS



## Overdinkel is met ons Honderd jaar zusters aan de grens

### OVERDINKEL

**Vele zusters werkten tijdens hun arbeidzame leven in de zorg, onderwijs en pastoraat en droegen zo bij aan de emancipatie van de samenleving. Journalist**

**Felix Nijland uit Oldenzaal schreef in opdracht van de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Tilburg een prachtig boek over honderd jaar zusters in het grensdorp Overdinkel. Het was bouwpastoor van Laak, die zorgde dat in 1919 de zusters naar Overdinkel kwamen. Ze vestigden zich in het klooster, dat gebouwd was naast de kerk. Nu wonen in een groot huis aan de Hoofdstraat nog twee zusters, zuster Castissima (94) en zuster Leokorda (89). Ondanks een werkzaam leven en een hoge leeftijd zijn beide zusters nog immer actief in het dorp. Overdinkel koestert ze, ze horen er volledig bij.**

Over zijn boek meldt Felix Nijland: "Het boek gaat over de bijzondere relatie tussen een dorp aan de grens in Overijssel en zijn zusters. Die zusters, die honderd jaar geleden de pastoor kwamen helpen, zijn Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart uit Tilburg. Ook wel gutjesnonnen genoemd, naar de goetvormige inkeping in hun kap. Het dorp heet Overdinkel. Het kent een lintbebouwing vanaf de kant van Losser, die gemeente noemt zich ook wel

de schatkamer van Twente, tot de grens met de vroegere Duitse textielstad Gronau. Overdinkel verwierf in katholiek Nederland vooral naam vanwege de groots opgezette jaarlijkse Gerardus Majellaprocessie in het processiepark achter de kerk. Maar het dorp werd in een adem genoemd om zijn smokkelaars, die bijna altijd gedreven vanuit een economische noodzaak clandestien spullen zoals margarine over de grens brachten. In latere jaren was Overdinkel de woonplaats van de in 2017 overleden zanger en muzikant Gert Timmerman. Vanaf Losser bezien ligt het grensdorp net over het riviertje De Dinkel, waarmee de naam is verklaard. Toen de eerste zusters in 1919 arriveerden was Overdinkel nog piepjong. Naast eeuwenoude boerenerven als Dengeman, Roterman, Loakerman, Ellerman, Kolker, Luijerman, Beernink en Welpelo kwamen er steeds meer woningen bij, bewoond door immigranten uit de Kop van Overijssel, Friesland en Drenthe. De sterk groeiende textiel fabrieken in Gronau hadden grote behoefte aan deze arbeiders, die in het veen nauwelijks een bestaan konden vinden. Het dorp groeide als het ware mee met de fabrieken in Gronau. In hun kleine klooster bij de kerk kregen de zuster te maken met een verzuild dorp, met overwegend katholieken, maar ook protestanten, een kleine apostolische gemeenschap en socialisten en communisten, de rooien.

Voor Overdinkel ging de wereld open toen de zusters kwamen, heeft een inwoner wel eens beweerd. De zusters speelden hun rol in de kerk, bij de processie, in het onderwijs, het naaionderricht en zeker ook in de wijkverpleging. Nu wonen er nog twee in een groot huis aan de Hoofdstraat. Dit boek vertelt het persoonlijke verhaal van zowel zuster Castissima als zuster Leokorda. Hun verhalen staan wel een beetje synoniem voor de meer dan 85 zusters van hun congregatie, die gedurende langere of kortere tijd hun beste diensten aan de mensen in Overdinkel hebben gegeven. Het boek vertelt ook over een dorp, dat ontstond op stuifzanden en heidegrond, een plek waar het ook uitzonderlijk stil was, maar waar gaandeweg de schoorstenen van de Duitse textiel fabrieken op loopafstand de horizon tekenden. De dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart vonden er hun plek en het dorp sluit ze tot op de dag van vandaag in de armen."

Op 7 april 2019 is het 100-jarig jubileum van de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig hart gevierd. Daarbij is ook het boek '100 jaar zusters aan de Grens' gepresenteerd. Een boek dat een alleszins waardig eerbetoon betreft aan de zusters voor het vele werk dat zij tien decennia lang in Overdinkel hebben verricht.

Martin Paus



## Vakantie toen !



Ome Jan en tante Marie woonden samen met hun 15 kinderen in een klein boerderijtje halverwege Albergen en Mariaparochie. Tijdens de schoolvakanties fietsten we met oos vijven van Losser naar het kleine boerderijtje heen. Een vakantie trip met de fietspomp en het doosje plakspul mee in de fietste tas van mien pa. Ma die astmatisch was nam dan altijd haar hoestdrankje mee om als ze onderweg benauwd werd dan gauw een slokje van het tovermiddel te drinken. Later werd dit overgenomen door de wielrenners die meededen aan de Tour de France. We fietsten via De Lutte rakelings langs de boeskoolstad richting Rossum en dan werd erbij het Almelo - Nordhorn kanaal een pauze ingelast. de Beugelfles met Ranja werd te voorschijn gehaald en de ranja werd verdeeld onder ons drieën. Ma nam een slokje van haar hoestdrankje en pa rookte enkele sigaretten. Dan ging fietsen we verder naar Ootmarsum naar het hoogtepunt van onze fietstocht de Kuiperberg! Ondanks dat mien pa ma aandrukte kwam ze happend noar lucht en zo benauwd als een kat aan op die Kuiperberg! die berg dat was veur oos Tirol! daar kon je zo over de hele wereld heen kijken! Hans schreeuwde enthousiast kiek! kiek dan! in de verte zie ik de oale toren van Losser! Wat bint wie ver van oos huus of! Dan ging het richting Reutum langs Fleringen en dan kwam Albergen in zicht! Albergen met zien boerderijen en mesthopen. Pfff wat bin ik het

zat zei ma .. man man waarom moet wie zo neudig helemaal noar dien zuster hen fietsen ... ze hebt een peerd en waang loat zie bie oos komen. Nog effies zei pa ,nog eemm deurzetten. Dan sloegen we een zandweggetje in dat ons bie het boerderijtje bracht van mien oom en tante en neven en nichten waarvan omdat het er zoveel waren ik de namen niet kende. De hond kwam oos blaffend tegemoet en overal scharrelde de kippen rondom het boerderijtje. Enkele nictjes van ons waren aan het touwtje springen en enkele knapen aan het voetballen teeng de muur aan van de schuur. Verleggen stapte ik van mien fiets af en zag dat mien twee broers ook een beetje bleu uit keken. We gingen noar binnen hen en het was alsof we in een jeugdherberg terecht waren gekomen! zo groot! terwijl het boerderijtje van de buutenkant zo klein leek .. Overal zaten kinderen en bie de kolenkachel zaten twee bruine poesen. Uit een radio galmde Johnie Hoes met zijn liedje "och was ik maar bij moeder thuis gebleven" Tante Marie heette oos welkom en oom Jan die ik nooit anders kende dan met een dikke bolknak in de hoek van zien mond, knikte vriendelijk teeng oos. Het bruiste hier van het leven dat merkte je meteen. Tante Marie zei teeng mien oom: Toe loat Henk dien twee koeien eens zeen ... En hoe is het in Losser? vroeg mien tante aan mien ma.. terwijl ze met twee nichten van mie de tuffel aan het schillen waren.. Jullie hebt geluk want wie eet vanmiddag veur het eerst de boontjes uut ooze moestuun! Oom Jan deed met zien sigaar in zien mond het onze vader en terwijl hij nog bezig was met het weesgegroeitje was iedereen al aan het eten! 23 leu! drie reuzen pannen, stapels spekklappen en Dikke gele pudding as toetje. Teeng het eind van de middag keek mien pa de fietsen nog eem'm noa en fietsten wie terug noar Losser hen.

Eddy Oude Voshaar

"Een uitvaart is méér dan begraven of cremeren."

Ron de Leeuw  
Uitvaartleider

vrededhof  
UITVAARTVERZORGING

In dienst van het leven

Vrededhof/Flokstra en De Leeuw  
Bel (053) 538 84 11 [www.vrededhof.nl](http://www.vrededhof.nl)

## Paaskleurwedstrijd Losser

### LOSSER

**Een speurtocht door het centrum of paaseieren zoeken was er dit jaar niet bij. Centrum Management Losser (CML) pakte het anders aan. Via de website van de toeristinfo konden kinderen een kleurplaat van de Martinustoren in Paassfeer downloaden en zich helemaal uitleven op hoe zij deze zouden kleuren, plakken of tekenen. Het CML mocht een enorm aantal inzendingen verwelkomen met daarmee een lastige keuze om de winnaars te kiezen. Op vrijdag 10 werden de winnaars bekend gemaakt:**

1e prijs: Lotte en Noah Klieverik  
2e prijs: Louca Mört  
3e prijs: Lars Righart

Zij mochten een enorme chocoladepaas van Chocolaterie Van Zutphen in ontvangst nemen.



DE WEEK VAN  
**Losser**.nl



## COLOFON

**Uitgever:** Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld | Industriestraat 10  
7591 BL Denekamp | Tel. 0541-351869 | [mail@drukkerijvanbarneveld.nl](mailto:mail@drukkerijvanbarneveld.nl)

**Verspreiding:** Oplage 12.000 exemplaren  
Verspreiding op woensdag/donderdag in: Losser, Glane, Overdinkel, De Lutte en Beuningen.  
**Klachten bezorging:** Heinink Media, 0541-355974, [bezorging@heininkmedia.nl](mailto:bezorging@heininkmedia.nl)

**Redactie:** Astrid Olde Olthuis, tel. **06-57938157**, [weekvanlosser@outlook.com](mailto:weekvanlosser@outlook.com)  
Teksten kunnen tot maandagochtend 12.00 uur aangeleverd worden.

**Verkoop:** Telefoon: 0541 - 35 18 69, [info@deweekvanlosser.nl](mailto:info@deweekvanlosser.nl)

### Afhaalpunten:

Gemeentehuis Losser	Texaco Smit Losser	Emté Losser
Primera Marcel Losser	Bruna Losser	Spar De Lutte
VV kantoor Beuningen	Dorpshuis de Glaan Glane	Tolhoes De Lutte
VV kantoor De Lutte		