

Column

Bekende inwoners van de regio klimmen in de pen.
Vandaag Jos in het Veld

ZOMERCOLUMN

Overdinkel

Overdinkel, was rond 1900 in trek i.v.m. aangeboden werk in de Duitse textiel. Het dorp begon te groeien en vorm te krijgen. Beide kerken, kroeg en winkels werden gebouwd. Zo'n tachtig jaar lang groei van zowel inwoners als winkelbestand. De huidige wereld verandert ras. Vele winkels van zelfstandig ondernemers zijn gesloten. We raakten daardoor enigszins in de mineur. Het verleden niet vergeten, dat is historie. Klagen over wat we niet meer hebben helpt niet. Van belang is dat je niet alleen maar kijkt wat je niet meer hebt maar juist wat je wél hebt, maar ook kansen zien en pakken.

'Overdinkel bleuit'. Met een inwonersaantal van rond de 4200. Ondanks de veranderingen zijn de inwoners trots, zeker wanneer we benoemen wat we in Overdinkel allemaal hebben. Zowel gemeente Losser, Domijn en provincie hebben jaren geleden hier veel geïnvesteerd. Dit was het startsein voor vele inwoners om juist te denken in kansen en de spiraal naar boven gezamenlijk op te pakken. Mij wordt weleens gevraagd: 'Waarom moet je nu in Overdinkel gaan wonen?' Daar kan ik kort over zijn: Twee supermarkten voor de dagelijkse boodschappen, beide met uitbreidingsplannen, een enorm tuincentrum, actief grensgebeuren, een fantastisch Kulthurhus, Ondernemers Club (OCO) met 85 leden die activiteiten ondersteunt, Bruisend Overdinkel die de activiteiten organiseert, vele, ja echt vele verenigingen voor jong en oud. Hier komt nog bij dat er een prachtig gezondheidscentrum komt. Drie scholen waar jonge gezinnen een keus uit kunnen maken en kinderen die opgroeien in mooie rustige omgeving. Binnen 10 minuten naar de A35, Losser, Enschede, Oldenzaal of Duitse A31. Werken elders en heerlijk 'wonen in het groen', want na een aantal stappen ben je zo in de natuur, op fietsafstand van Drilandsee en wandelpark Gronau. Top!



Klagen helpt niet. Van belang is te kijken naar wat je wél hebt

Blijven er nog wensen? Jazeker. Jonge gezinnen willen uit de drukke stad, maar moeten wel bij ons kunnen landen. We zien graag betaalbare starterswoningen maar ook kleinere wooneenheden voor onze senioren.

Nieuwsgierig? Maak dan zondag 13 september een fietstocht door Overdinkel en zijn omgeving: de Bommen Berend Tocht. Fiets langs grote bloeiende velden met wilde bloemenmengsels. Start van 10.00-12.00 uur vanaf 't Trefhuus. Deelname: vrije gift. Welkom, want Overdinkel bleuit!

Nieuwsgierig? Maak dan zondag 13 september een fietstocht door Overdinkel en zijn omgeving: de Bommen Berend Tocht. Fiets langs grote bloeiende velden met wilde bloemenmengsels. Start van 10.00-12.00 uur vanaf 't Trefhuus. Deelname: vrije gift. Welkom, want Overdinkel bleuit!

