

► Ton en Hanny van der Zanden vieren hun 60-jarig huwelijk.

FOTO ANNINARO-MITA



Vanuit huwelijksbootje weer op grote vaart

Na drie jaar varen op zee treft de 22-jarige scheepswerktuigkundige Ton van der Zanden, tijdens een verlof, in de Enschedese schouwburg zijn 24-jarig overbuurmeisje Hanny Langkamp. Cupido doet z'n werk. Het huwelijk volgde slechts drie maanden later al, gisteren precies zestig jaar geleden.

Annette Bussmann

Overdinkel

De reden van het voortvarende handelen: Ton moest weer uit varen naar het Midden-Oosten, China en Japan. „Ik hield van de vrijheid, heb ook een jaar in Singapore gewoond”, zegt hij terugblikkend. Hanny ging na het huwelijk een jaar bij haar zus in Enge-

land wonen. Op zijn 27ste kwam Ton voorgoed aan wal en ging aan de slag bij Van Heek als chef technische dienst. Hij bleef Van Heek 25 jaar trouw, tot het bankroet van de fabriek.

Beeldhouwer Jan Kip

Zo'n veertig jaar geleden kwam Ton via een bevriende kunstschilder in contact met de Oldenzaalse beeldhouwer Jan Kip. „Ik tekende al veel. Kwam bij Jan in de leer en heb bij hem gewerkt. We werden vrienden.” De invloeden van Kip zijn zeer herkenbaar in het werk van Van der Zanden. In de woonkamer pronken diverse in brons gegoten beelden, waarbij de buste van dochter Carolien een prominente plek kreeg. Carolien schonk haar ouders twee kleindochters.



Ik hield van de vrijheid, heb ook een jaar in Singapore gewoond

– Ton van der Zanden

Ton: „Het beeldhouwen begon als hobby. Maar uiteindelijk kon ik er mijn boterham mee verdienen en werd het mijn beroep.” Van der Zanden creëerde vele cultuur- en sportprijzen. Hij maakt de Brueghelvrouwbeeldjes bij de Losserse 'voetstappen' en ook het Gaffelaoske voor de Hema komt van zijn hand. In zijn atelier bracht en brengt hij vele leerlingen de kneepjes van het vak bij.

Voor het raam prijken drie bronzen koorzangers. Ode aan Hanny die in vele koren zong en nu nog steeds deel uitmaakt van het koor Joyfull. De verwoed lezeres van historische romans werkte vroeger voor het eerste Enschedese uitzendbureau, parttime bij Van Heek en organiseerde jaren de kinderinstuif in het Trefhuus.