



▲ **Gerard Jonkman heeft jaren politiehonden gefokt en getraind.** FOTO CARLO TERELLEN

‘Dit is het oudste stukje van Overdinkel’

Hij woont er graag, Gerard Jonkman (65) uit Overdinkel. Ook al lijdt hij aan MS en heeft hij hier en daar wat hulpmiddelen nodig, zijn woning aan de Tjibbe Knolstraat 1 voldoet nog prima.

U kunt hier zich hier nog goed redden?

„Ja hoor, dat gaat prima. Mijn vrouw is tien jaar geleden overleden en mijn dochter is het huis uit, dus ik woon hier alleen. Door mijn MS ben ik al dertig jaar bij de deur. Ik had al veel langer klachten, maar artsen wisten niet wat het was. Uiteindelijk komt het dan vanzelf een keer naar boven drijven.”

Waar heeft u het meest last van?

„Mijn benen. Lopen is het grootste probleem. Maar met een paar beugels aan de muur en mijn scootmobiel lukt het wel. Bij MS hangt het ook af van de vorm die je hebt. Ik heb een tijd gehad dat ik alleen mijn arm en hoofd nog kon bewegen. Toen werd het ineens heel spannend. Maar ik kreeg iedere keer weer wat functies terug. Het gaat een beetje in golven.”

Wat heeft u in de afgelopen dertig jaar gedaan?

„Ik heb me altijd veel beziggehouden met het fokken en trainen van politiehonden. Alle soorten. Dat deed ik op de hondenvereniging. Het trainen van zo’n hond duurt ongeveer drie jaar, daarna gaat hij weg. Wat ik er zo mooi aan vond? Dat je bij zo’n dier alles eruit haalt wat erin zit. Het zijn niet de gemakkelijkste honden, dat maakte het een hele uitdaging. Zelf heb ik overigens een Duitse herder. Een grote dul, maar wel ontzettend lief.”

U komt niet uit Overdinkel?

„Klopt, ik ben geboren in Losser en ben hier in 1987 naartoe verhuisd. Dat was ook de tijd waarin het verschil tussen katholiek en protestants steeds minder groot werd. Vroeger had je hier aparte scholen, slaggers en bakkers waar je naartoe ging, nu zie je dat meer en meer verwateren. Het is een soort samenvoegsel van van alles geworden. Trouwen, dopen, het is allemaal wat minder belangrijk.”

Bent u van plan om hier snel weg te gaan?

„Nee hoor, het is een leuke buurt. Wist je trouwens dat dit het oudste stukje van Overdinkel is? Aan de overkant woonden vroeger de protestanten en aan deze kant de katholieken. Zelf ben ik katholiek opgevoed en ging als kind vaak naar de kerk. Biechten hoorde er toen ook bij, haha. Maar om op je vraag terug te komen: ik woon hier dus graag en blijf nog wel even zitten.”

– Elke Agten