

► Voorzitter Ronald Jansen overhandigt de voorzittershamer aan Caroline Schasfoort.

FOTO DE VELDMUUSKES



LOSSER

‘Goed dat er vrouwen doordringen in mannenbastion’

Zelf uitgebreid carnaval vieren doet ze niet en met De Veldmuuskes had ze tot voor kort niets. Toch is Caroline Schasfoort uit Losser de nieuwe voorzitter van de Overdinkelse carnavalsclub. En daarmee de eerste vrouwelijke preses van een carnavalsvereniging uit de gemeente Losser. Vijf vragen aan haar.

1. Hoe word je voorzitter van de De Veldmuuskes?

„Ik was voorzitter van de ouderraad van de basisschool van mijn kinderen en vervulde die rol bij het Twents Carmel College. Bestu-

ren ligt mij wel. Via mijn oudste kind ben ik betrokken geraakt bij De Veldmuuskes en ik vind dat een leuke club. Toen voorzitter Ronald Jansen aangaf ermee te willen stoppen stelde ik mij beschikbaar. En als relatieve nieuwkomer binnen de vereniging was ik blij met de unanieme steun die ik kreeg.”

2. Wat merkt de vereniging van een nieuwe voorzitter?

„In de periode dat ik hier rondloopte leerde ik de vereniging goed kennen. Het is een familiale club waarin de leden goed met elkaar omgaan. Maar ik vind ook dat ze best kunnen groeien op diverse



Ik ben niet iemand die voorop gaat in de optocht

– Caroline Schasfoort

terreinen. Meer leden en een grotere loopgroep tijdens de optochten bijvoorbeeld. Meer mensen die helpen met het maken van de kleding en die de schmink doen. Dat zijn zaken die ik graag wil realiseren en waarvan ik overtuigd ben dat dat ook moet kunnen.”

3. Je bent de eerste vrouwelijke voorzitter in het carnaval in Losser.

„Daar ben ik ook op geweest ja, dat wist ik niet. Op zich vind ik dat helemaal niet belangrijk, maar het is wel goed dat er langzamerhand meer vrouwen doordringen in het mannenbastion dat het carnaval toch nog is. Eerder was er al een gravin in De Lutte, nu ben ik voorzitter van een carnavalsvereniging. Ik denk dat dat alleen maar goed is.”

4. Mensen kennen je ook als eigenaar van de camping Veldzicht in Losser, heel wat anders.

„Dat valt wel mee. Op de camping heb ik ook veel te maken met vro-

lijke mensen, omdat ze op vakantie zijn. Carnavalisten zijn ook vrolijke mensen, dus er is wel degelijk een overeenkomst. Bovendien past het wat tijdsplanning betreft prima, want de camping is vooral in de zomer, het carnaval is in de wintermaanden. Prima te combineren dus.”

5. En nu voorop in de polonaise?

„Ha ha, ik denk dat dat niet gebeurt. Ik vind kijken naar de optochten mooi en geniet van de manier waarop mensen carnaval vieren. Maar ik ben niet iemand die voorop gaat in de optocht.”

– Bert Holst