

Nog eentje dan!

De acht zomerse fietsroutes zijn voorbij, toch? Eigenlijk wel ja, maar Truus kon er nog geen genoeg van krijgen. En wij ook niet. Dus vooruit, nog eenmaal de pedalen op, de lanen in! Inclusief die mooie Brandsweg, het Lagapad en lekker veel zitjes onderweg.



FIETSEN MET TRUUS

Zomerse fietstochten met Truus Wijnen: ook dit jaar weer acht nieuwe routes door het landschap.



tubantia.nl/
fietsenmettruus

Anne Grundel
De Lutte

Ze post nog wel eens wat online, die Truus. Een mooie avondlucht in De Lutte bijvoorbeeld. Of paars gekleurde heide op de Sallandse Heuvelrug. Maar de filmpjes die ze maakt tijdens een wandeling of fietstocht worden bovengemiddeld goed bekeken. Laatst nog zagen ruim 2300 mensen haar tochtje over de Brandsweg in eigen 'achtertuin'. En laat dat paadje nou in de route van vandaag zijn opgenomen.

Save the best for last, daar doet ze niet aan. Zo'n beetje meteen na de start bij hotel 't Kruisselt heb je dit stukje Twents erfgoed al achter de kiezen. Een fraai paadje met een al even zo fraai bruggetje op de plek waar het lekker drassig wordt, waarna landgoed Eggheria zich ontvouwt. Het goede gevoel is er meteen weer; dit wordt genieten.

Na een klein stukje Eggheria volgen de heuvels van de Paaschberg en de Hakenberg, waar de ene boerderij er keurig aangeharkt bij ligt en de ander in vervallen staat verkeert. Het heeft allebei zo z'n charme.

Lutte Hutte of Eierhütte?

Mooie bankjes en picknickplaatsen in overvloed op deze route, maar voor een verse kop koffie of thee kun je lekker laagdrempelig terecht in een Hutte. Of Hütte. Het is maar net aan welke kant van de grens je staat. Op het Lutterzand vind je de Lutte Hutte, net even verderop de Eierhütte. Een rustpunt waar je U tegen zegt.

Alsof het niet om fietsen gaat vandaag, vind je tussen die twee rustpunten in ook nog het

Kadootje van Truus



Sam en Schoonzitje, waar Sam en Gijs samen met Opa Jan een heerlijk plekje hebben gecreëerd. Genoeg uitgerust? Dan moet het vast wel lukken om de uitkijktoren van De Oelemars te beklimmen. In ruil daarvoor heb je uitzicht tot ver in Twente en over Duitsland.

Daarna begint het 'slingeren' langs de Dinkel, over de prachtige vlonders van het LAGAPAD. Nederlandse en Duitse partijen werkten de afgelopen jaren intensief samen om de Dinkel tussen Gronau en Losser, over een lengte van vier kilometer, opnieuw in te richten. Onlangs is het pad nog verlegd om de Dinkel zijn natuurlijke, meanderende loop weer terug te geven.

Gerardus Majella

Aangekomen bij knooppunt 4 geeft Truus je de keuze om af te snijden naar knooppunt 16 of nog een klein ommetje te nemen richting

knooppunt 53. Snij je af, dan mis je wel het Gerardus Majellapark in Overdinkel. Zonde. Want het park is een attractie op zich. Je vindt er onder meer de Gerarduskoepel met heidezaal, Wunnerskapel, de engekapel, de Kiekschuur met het Afrikaans houtsnijwerk en het labyrint volgens Chartre met Zenit-koepel en waterbron.

Zoals met elke route die Truus bedenkt voor de krant, fietst ze 'm eerst zelf. Op haar tocht komt ze aan de rand van Oldenzaal, ter hoogte van het Lossersvoetpad, een andere bekende van de krant tegen. Op een bankje bij de Maria-kapel, met naast hem zijn hond, zit Paul Abels. Twee mensen met totaal verschillende achtergronden hebben niet veel tijd nodig om tot dezelfde conclusie te komen: 'Wat is Twente toch mooi'.

Via het landkruis, met op de achtergrond godin Diana, en via de Schotse hooglanders die

grazen aan de Wijnbergen klimmen we omhoog. Terug naar het beginpunt. En dan blijkt dat 'save the best for last' niet voor niets is bedacht. „Neem eens een kijkje op het terras aan de achterzijde van hotel 't Kruisselt. Het is daar zo mooi”, aldus Truus.

De knooppunten

Vanaf de parkeerplaats bij 't Kruisselt terug naar de Bentheimerstraat en daar linksaf op het fietspad waarna je niet veel later het knooppuntbordje richting 73 ziet. De knooppunten in deze route zijn: 73 - 60 - 61 - 62 - 68 - 76 - 36 - 23 - 70 - 69 - 49 - 48 - 47 - 46 - 04 - 53 - 52 - 44 - 04 - 16 - 03 - 12 - 11 - 17 - 71 - 65 - 34 - 66 - 74 en vervolgens richting 73 waarna je weer langs de ingang van de parkeerplaats komt.

Meer route-info op:
tubantia.nl/fietsenmettruus



DE EIERHÜTTE

Bij de Eierhütte, net over de Duitse grens, waan je je even op vakantie. In een kleine Stube vind je alles wat je nodig hebt om even op adem te komen. Zelfbediening houdt hier niet op bij een kopje koffie of thee. Er zijn lekkere Küchen, er is kaas, softijs, gekoelde drank en nog veel meer lekkernijen. Je kunt hier zelfs gebruik maken van een toilet.



DE OELEMARS

De Oelemars is een grote zandwinput waar nog steeds zand wordt gewonnen. Hij bestaat grotendeels uit een tot 15 meter diepte uitgegraven plas. De zandwinning is gelegen in het gebied De Zandbergen-Oelemars, tussen Losser en de Duitse grens. De naam betekent 'moeras waarin uilen voorkomen'.



LAGAPAD

Het Lagapad is een zeer druk bezocht pad door fietsers en wandelaars. Over 37 kilometer fiets je langs Losser, Glane, Overdinkel, Gronau en De Lutte. Het herbergt lokale schatten als Erve Kraesgenberg, de Martinustoren, Dorpsbleek, het Gerardus Majellapark en De Oelemars.

“
Wat is Twente
toch mooi

– Paul Abels