



▲ Gerhard Leferink heeft nog een miniatuuruitvoering van zijn kleine Goggomobil. FOTO ROBIN HILBERINK

Vier mannen tilden de Goggomobil zo op en pootten 'm op de ferry

Zijn stem slaat over van enthousiasme als Gerhard Leferink (82) uit Overdinkel vertelt over zijn eerste auto. De getouwenbaas van de Enschedese textiel fabriek Ramie Union reed begin jaren 60 in een Goggomobil. En ondanks zijn enthousiasme... dat ging niet altijd goed.

Corine Engelbarts

Overdinkel

Gerard Leferink weet nog goed dat hij met zijn vriendin onderweg was van Losser naar Glanerbrug. „Bij de Johannahoeve, de speeltuin van Hoge Boekel, zei de witte Goggomobil ineens: ‘prut, prut, prut’ en hij deed het niet meer. Starten wilde hij wel, maar zodra ik gas gaf ging-ie staan. Ik heb hem gestart en moest hem tot aan mijn ouderlijk huis aan de Bultsweg drukken. Mijn vriendin op haar hakjes erachteraan. Want als er iemand in ging zitten trok de auto het niet. Hij had een tweetaktmotor. En eenmaal thuis heb ik de sproeier schoongemaakt. Hij liep weer als een zonnetje.”

Dat was in 1962. Leferink was 22 en wilde samen met zijn vriendin

op vakantie. Ze gingen naar Ameland. Er was destijds bijna geen snelweg, maar ook bijna geen verkeer. De auto reed gestaag door, 80 kilometer per uur de bult op en met 110 weer naar beneden.

„We moesten in Holwerd op de boot en waren daar lekker op tijd. Maar eerst mochten alle andere auto's aan boord. Maar ja, toen was er geen plek meer. Komen er plots vier sterke mannen aan. Twee paktten de Goggomobil vooraan op, twee achteraan en pootten hem zo ergens tussen.”

Droog plekje in de tent

„We hadden een bungalowtent mee. Zo'n grote, plek zat dus. Dedden we 's avonds de rits omhoog en ging de Goggomobil zo de tent in. Kon hij lekker droog staan.”

Leferink heeft de witte Goggomobil anderhalf jaar gehad. Zijn collega had een bijna nieuwe gekocht maar wilde er toch weer vanaf. „Bijna nieuw, 3000 kilometer op de teller. Die kon ik kopen voor 900 euro en dat heb ik gedaan.”

■ Wil je ook jouw verhaal vertellen over je eerste auto? Dat kan. Stuur dan een mail met daarin een foto van jezelf en je eerste auto naar enschede@tubantia.nl