

Wil je in Nederland of in Duitsland eten?

Voor de vergunning van zijn restaurant Rick's Vis en Vlees moest eigenaar Rick de Vries bij de gemeente Losser zijn, over de uitbreiding vorig jaar ging de Gemeente Gronau. Het geeft de unieke plek van de zaak haarfijn weer: in Overdinkel, op de grens tussen Nederland en Duitsland. Letterlijk.

Bert Holst
Overdinkel

Het is deze middag rustig. De meeste lunchgasten zijn weg, voor het diner is het nog te vroeg. Eigenaar Rick de Vries (38) uit Overdinkel heeft wel tijd om te vertellen over zijn drukke zaak. „Ik ben als 24-jarige begonnen met vis in het voormalige douanekantoor, aan de overkant. Ik zag met de grens in het achterhoofd wel kansen voor de verkoop van vis, hoewel ik niet uit een horecafamilie kom en geen ervaring had met vis.”

Meer ruimte nodig

De Vries krijgt gelijk. De zaak loopt vanaf het begin goed en al snel is meer ruimte nodig. „Op die plek kon ik niet uitbreiden. Toen het pand waar we nu zitten, beschikbaar kwam, heb ik het gekocht. Hier kan ik doen wat ik graag wil, de verkoop van vis en het runnen van een mooi restaurant met vis én vlees op het menu.”

Het vlees is een hele bewuste keuze geweest, vertelt Rick. „Niet iedereen houdt van vis, en ik merkte dat alleen de verkoop van vis mensen kan afschrikken. Nu



▲ De grens paal op het terras van het restaurant. De grens loopt dwars door de zaak heen.

◀ Rick de Vries in zijn restaurant met het favoriete gerecht van zijn bezoekers: een gebakken heekfilet met daaroverheen champignons, uien en kaas.

FOTOS: ROBIN HILBERINK

hebben zo meegeholpen dat ik nog steeds alles draaiende kan houden. Overdag ben ik op de zaak, 's avonds thuis, bij de kinderen. Kim's familie staat nog steeds altijd voor mij en de kinderen klaar en daar ben ik ze heel dankbaar voor, zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest.”

Twee hartjes van Kim

De herinnering aan Kim is overal in het restaurant terug te vinden. Rick: „Kim was nadrukkelijk betrokken bij het personeel en de inrichting van het restaurant, veel van haar ideeën zie je nog terug in het restaurant. We hebben het samen gedaan, zeg ik ook altijd. Zij sloot haar berichtjes op bijvoorbeeld WhatsApp altijd af met twee hartjes. Die hartjes en haar initialen laat ik overal terugkomen. Op de menukaart, op de servetten en zelfs in het behang. Zo blijft Kim betrokken bij de zaak, dat vind ik heel belangrijk.”

Voor de fotograaf gaat De Vries op de foto met zijn meest succesvolle product, de boeren gebakken vis. „Een gebakken heekfilet met daaroverheen champignons, uien en kaas. En speciale viskruiden. Vooral Duitsers zijn er dol op.”

Wat is dat toch, Duitsers en Hollandse vis? Rick: „Ze zijn vooral gek op gebakken vis en kibbeling, gepaneerde vis dus. Een visje eten in Nederland hoort net zo bij hun cultuur als Nederlanders die in Duitsland per se een curryworst willen eten. Mooi toch?”

kunnen ook groepen bij mij terecht. Visliefhebbers natuurlijk, en wie niet van vis houdt, kan een gerecht met vlees nemen, die combinatie werkt heel goed.”

Een unieke locatie

Terug naar de unieke locatie van zijn restaurant. „Kijk”, zegt De Vries en wijst naar buiten waar een ouderwetse grens paal staat. „Links is Duitsland, rechts Nederland. De grens gaat inderdaad dwars door mijn zaak. Je kunt je visje eten in het Nederlandse gedeelte, en sinds een jaar ook in de

uitbouw, die op Duitse grond staat. Bijzonder hè?” En de aanwezigheid van de grens in zijn restaurant geeft voor- en nadelen. „Ik heb met twee gemeenten en zelfs twee landen te maken, dat maakt het wel eens wat lastig. Maar, of het nu Gronau betreft of Losser, de procedures duren even lang, dus wat dat betreft...”

Voordeel van de grens had Rick's Vis en Vlees in de coronaperiode. De Vries: „In Nederland moesten de restaurants dicht, in Duitsland nog niet. Ik heb toen op het Duitse gedeelte van mijn

grond een grote tent laten plaatsen waar mensen toch konden eten. Dat was toen wel een voordeel, ja.”

Afsluiten met visje

En verder profiteert het restaurant vooral van het grensverkeer, zegt Rick. „Duitsers gaan een paar uur naar tuincentrum Wolters, hier iets verderop. Op de terugweg kopen ze bij Medikamente en supermarkt Paraat, allebei naast mij, de boodschappen die in Nederland goedkoper zijn. Ze sluiten de dag af met een lekker visje bij mij. En van de andere kant komen Hollan-



Ik heb met twee gemeenten en zelfs twee landen te maken, dat maakt het wel eens wat lastig

– Rick de Vries, eigenaar

ders bij mij die goedkoop in Duitsland hebben getankt en boodschappen hebben gedaan. Wat dat betreft profiteer ik van de aanwezigheid van de grens, ja.”

Het leven zou de restauranthouder toelachen als er niet bijna twee jaar geleden iets verschrikkelijks gebeurde. „Mijn vrouw Kim Postel overleed onverwacht, na een kort ziekbed. Ik bleef achter met twee jonge kinderen en een drukke zaak. Het zijn zware jaren, nog steeds, daar ben ik eerlijk in. Gelukkig heb ik goed personeel dat vaak al heel lang bij mij werkt. Zij